



*Lang en eenzaam is de weg
nu jij ons verliet,
blijf in gedachten bij ons
wij vergeten u niet.*

Gerard Ledeganck

zoon van Octaaf (†) en Martha (†) Ledeganck - De Baets

geboren te Aalter op 13 mei 1933 en overleden in het Universitair Ziekenhuis
te Gent op 29 oktober 2010, gesterkt door de Ziekenzalving.

De plechtige eucharistieviering, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben
in de parochiekerk Sint-Cornelius te Aalter, op **ZATERDAG 6 NOVEMBER 2010 om 10 UUR**,
gevolgd door de asuitstrooiing op de begraafplaats te Aalter.

Samenkomst in de kerk om 9.50 uur
Gelegenheid tot condoleren na de kerkdienst.

U kan Gerard een laatste groet brengen in het funerarium Van Parijs-Coddens, Lostraat 18 te Aalter.
Iedere dag van 15 tot 17 uur tot en met donderdag, op zondag en maandag van 10.30 tot 12 uur
en na afspraak (09 374 77 44).

Een gebedsdienst voor de mensen die begraven zijn in de maand november,
gaat door in voornoemde kerk op woensdag 15 december 2010 om 18.30 uur.

Hij leeft verder in de herinnering van

Antoine (†) en Agnes (†) De Baets - Ledeganck, kinderen en kleinkinderen

Roger (†) en Denise Buysse - Ledeganck, kinderen en kleinkinderen

Maurice (†) en Angele Blondel - Ledeganck

Anna Ledeganck, kinderen en kleinkinderen

Maurits Ledeganck, kinderen en kleinkind

Jozef en Maria Moens - Ledeganck, kinderen en kleinkinderen

Andre en Rosa De Baene - Ledeganck, kinderen en kleinkinderen

zijn broer, zussen, schoonbroers, neven en nichten

De families Ledeganck en De Baets.

Met dank aan zijn huisdokter en Viviane

Bellemstraat 26 1A, 9880 Aalter